

Ouders:

les 3 • bijlage 5

Beste ouders/verzorgers.

Wij nodigen je uit om met je kind het thema **Jezus prijzen** van deze zondag de komende week verder uit te werken.

Hallo! Wat was het zondag gezellig samen met jou. We hoorden het verhaal van de mensen uit Jeruzalem die een optocht voor Jezus maakten. Ze wilden Jezus prijzen en laten zien hoeveel ze van Hem hielden. Wij weten dat Jezus de Koning is en wij kunnen Hem prijzen!
Koen Klopper



- Lees met je kind het verhaal over de intocht in Jeruzalem uit Matteüs 21:1-11 nog eens uit een kinderbijbel.
- Vraag je kind op welke manieren je Jezus kunt prijzen en eren. (*Bijvoorbeeld: door te zingen, te bidden, de Bijbel te lezen en te doen wat Jezus zegt, door anderen over Hem te vertellen, enz.*) Kies deze week elke dag iets uit waarmee je Jezus wilt laten merken dat je van Hem houdt en Hem wilt eren.
- Heb je zin om zelf een optocht te maken? Probeer het samen met het gezin, of nodig de kinderen uit de buurt uit om hun fiets te versieren en rijd in een optocht door de straat.
- Herhaal deze week een paar keer de thematekst met de gebaren: **Jezus** (*wijs omhoog*) **is Koning** (*buigen*) **en wij mogen Hem prijzen** (*beide armen in de lucht*).
- Bid samen met je kind en zeg tegen Jezus hoeveel je van Hem houdt.
- Maak een vlaggetjesslinger met de tekst: Hosanna! Hosanna! Koning Jezus!

Gods zegen,
namens het kinderwerkteam